

Zwarte koppen in de Franse dagbladen melden verontrustend nieuws: “Het openbaar vervoer gaat plat: Stakingen worden aangekondigd!” Vluchten worden gecancelled en treinen rijden niet... Maar de Tour du ALS Karavaan moet door! Dus “on y va”, naar de Provincie Vaucluse, waar de Mont Ventoux op ons ligt te wachten!

Al snel zijn op verschillende Social Media kanalen de eerste bewegende beelden en foto's te vinden van de auto's, trailers, bestelbussen en motorrijders die zich richting Zuid Frankrijk begeven. Op vrijdag 25 mei rijdt “Team Basecamp” de minicamping op van Laurent en Carol. Zij ontvangen Tour du ALS wederom hartelijk en met open armen! Ze weten na 7 jaar inmiddels een beetje welke metamorfose er op hun terrein gaat plaatsvinden de komende dagen! De aankomst van gastheer en gastvrouw Gert-Jan en Irmgard Pijl maakt het familie gevoel weer compleet en vertrouwd! Gezegd mag worden dat Tour du ALS editie 7 nu officieel van start gaat! Voel je welkom!

Als na de prachtige podiumtrailer, op zaterdag 26 mei het overige 4 tallige transportkonvooi Mazan binnen rijdt, kan de opbouw echt van start gaan! Geen tijd om uit te rusten van het laden en de lange rit, maar meteen lossen en aan de slag! Want alle collega vrijwilligers, deelnemers en gasten zijn onderweg! Met vereende krachten wordt de lege tent omgetoverd tot een ontmoetingsruimte, eetzaal voor vrijwilligers en kookdomein van de Keukenbrigade. Zij weten altijd de heerlijkste maaltijden op tafel te toveren!

Het meeste besproken onderwerp van de week komt uiteraard onder het genot van een heerlijk bord lasagne ook ter tafel? Het weer! Want...wat gaat ons dat brengen deze week? De voorspellingen zijn nogal wisselend. En zo is het weer ook momenteel. Van zware bewolking met een frisse wind naar warm en zonnig met prachtige vergezichten, tot gekleurde lichten met lichtflitsen en onweer boven de berg! Het levert in ieder geval prachtige plaatjes op en bewijst maar weer dat het weer zich niet laat regisseren!

Ongemakkelijk kijkt hier en daar een vrijwilliger op zijn mobiel: geen netwerk! Tja...welkom in Frankrijk! Sommige dingen veranderen nooit: zoals de luxe van een razend snel internet thuis in Nederland versus de instabiele trage verbindingen in Frankrijk! Onze hoop is gevestigd op Andre van der Meij, die met Mysocialhotspot, eigen Wifispots aanlegt. Al snel volgen tevreden gezichten als verbinding met Free Wifi - Tour du ALS Wifi- is gemaakt! Andre kan het Franse systeem niet veranderen, maar binnen de beperkte mogelijkheden heeft hij weer internet verbinding geregeld!

De verbinding is goed genoeg om te volgen dat de, onder zorgvuldige leiding van Sjors Kloosterman, fietsen van patiënten veilig onderweg zijn. Samen met Harry van Dijk, degene die al het klein logistiek regelt in Frankrijk, drinkt hij koffie bij hun eerste stop in Luxemburg. Ook het veiligheidsgevoel neemt toe als blijkt dat ook de vrijwilligers van het Rode Kruis de camping in Mazan hebben bereikt! Wanneer later op de zaterdagavond de fusten zijn opgehaald bij de vertrouwde Belgische bierleverancier, kan de tap worden aangesloten. We proosten met elkaar en spreken de wens uit dat het een succesvolle week in Frankrijk mag worden! Sante!

Voor mij wordt het tijd om mijn eerste blog vanuit Frankrijk te gaan versturen. Goede reis: voor wie we de komende week mogen gaan ontmoeten! Blijf ons volgen: voor wie thuis mee wil genieten!