

Mijn naam is Olaf Goes. Ik ben 7 jaar geleden door een vriend gevraagd om mee te gaan als motard bij de Tour du ALS. En dat bleef niet alleen bij die ene keer. Door het familie gevoel en het mooie doel: Trap ALS de wereld uit bleef ik verbonden. In 2016 heb ik voor de eerste keer de catering van de vrijwilligers op mij genomen. Vertrouwel je vrijwilligers als je ze wilt behouden, is mijn motto. Aankomende editie zijn we met 4 koks, te weten Erik, Mike, Joris en ikzelf vanuit de Jaarbeurs aanwezig op basecamp om de inwendige mens te verzorgen. Ik ben in 2016 getrouwd met Senky die ik heb leren kennen in Mazan aan de voet van de Mont-Ventoux. Ons huwelijk is dus het eerste TdA huwelijk ooit :-).

Naast mijn vrijwilligerswerk gedurende de week in Frankrijk wilde ik ook zelf actief sponsorgeld ophalen. Dat deden door het organiseren van een benefietavond op 12 mei 2018 en door met een heel team van de Jaarbeurs te gaan fietsen op Mallorca om daarmee ook geld op te halen voor ALS.

