

In december 2012 werd ik, toen Tour du ALS werd opgericht, in de sportschool benaderd door initiatiefnemers GJ Pijl en Ivan Sweebroek. Ik had al besloten mee te fietsen tijdens editie 1 maar nu ze vroegen me of ik met mijn horeca en logistiek ervaring ook iets tijdens het evenement kon betekenen. Dat doe ik nu al 7 edities met plezier en passie! Gedurende het jaar bereiden we het logistieke proces voor. Een week voor het evenement rijd ik met een vrachtwagen vol gesponseerde materialen naar Frankrijk. Daar bouwen we met team logistiek het Tour du ALS circus op. We zorgen dat het keukenteam op het vrijwilligers basecamp de maaltijden kan bereiden en start en finish in de stijgers staan. Tijdens de dag van het evenement, ziet u mij vooral fusten en kratten frisdrank sjouwen. Met enthousiasme tap ik die magische dag, een paar honderd biertje samen met mijn horeca team om u en familie en vrienden een gezellig eindfeest te bezorgen! En als iedereen met een bijzondere herinnering het terrein verlaat, pakken wij alles weer in en sluiten wij de poorten van basecamp, waarna de rust weer terug kan keren in Mazan! Op naar volgend jaar!

Mike Dokter, teamleider logistiek

